

HUMOR- EN THEATERFEEST

Voor de 36^{te} editie focust het Lachfestival zich voor de volle honderd procent op straattheater en trekt naar bijzondere plekken in het centrum van Houthalen. Het publiek wordt er verrast door groots straattheater in uiteenlopende disciplines, circus, improvisatie en heel veel spektakel met humor als rode draad.

Houthalen-Helchteren is immers niet alleen een toeristische maar vooral ook een humoristische gemeente!

Unieke uitblinker in humor

Na al die jaren is het Lachfestival nog steeds een uitblinker in humor. Met artiesten van nationaal en internationaal niveau leggen we dit jaar de focus op het straattheater dat neerstrijkt in het centrum van Houthalen. Dat wordt het bruisende middelpunt van de mooiste straattheatervoorstellingen, oogverblindende acts en uitdagende performances waarbij humor centraal staat.

Magie van straattheater

De magie van straattheater raakt iedereen, ongeacht de leeftijd. Het Lachfestival presenteert daarom een programma dat toegankelijk is voor jong en oud. Zodra het festival van start gaat, trekken de artiesten hun trukendoos open en komen ijzersterke acts tevoorschijn. Met de Lachstraat laten we bovendien de jongste toeschouwer op een kindvriendelijke manier kennismaken met humor en straattheater.

Humor in de spotlights!

Het Lachfestival wil het publiek blijven verrassen. Er valt dan ook weer heel wat te beleven.

Laat je inpalmen door topartiesten als Double Take Cinematic Circus, Eccentrici Dadaro of The Trick Brothers. Je vindt ze op een van de zes theaterpistes.

Of nestel je in een comfortabele stoel op een gezellig theaterterras terwijl je geniet van het torenhoge humorgehalte van Theater Irrwisch, Ygor & Igor, Cie Balltazar of een van de andere rondtrekkende walking acts.

Maar vergeet zeker niet om ook eens door de Lachstraat te wandelen en zo de sfeer op te snuiven van een rasechte retro kermis op kindermaat.

Amuseren was nog nooit zo makkelijk!

PROGRAMMA - Zondag 9 juli wordt een hoogdag voor wie van humor houdt.

Niet alleen Belgisch talent komt aan bod maar ook straattheater uit Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland en Italië passeren de revue. Het resultaat is een unieke combinatie van visuele verrassingseffecten en vaak absurde acteerprestaties.

THE TRICK BROTHERS (Tsjechië)

SKIING ODYSSEY

zondag 9 juli

14.00 – 14.45 uur

16.30 – 17.15 uur

Sint-Martinusplein (achterkant Sint-Martinuskerk)

Twee langlaufers zijn niet alleen de weg kwijt maar komen ook nog eens terecht in het verkeerde seizoen. Skistokken klaar, een bemoedigend tasje thee met rum ... en ze beginnen aan een ware langlauf-odyssee. Een afdaling waar ze naast allerhande objecten vooral ook zichzelf (en elkaar) tegenkomen.

<https://bratrivtricku.cz/en/>

ECCENTRICI DADARO (Italië)

INCOMICA

zondag 9 juli

15.15 – 16.05 uur

18.00 – 18.50 uur

Guldensporenlaan (zijkant Sint-Martinuskerk)

Gelukkig zijn is een moment en is vaak van korte duur maar ondanks alles blijven we ernaar verlangen. Met hilarische grappen en verrassende trucs laten de artiesten zich vergezellen op de reis van hun leven. Met vallen en opstaan, mislukkingen en successen, als vrienden of als rivalen... ze streven alle drie hetzelfde doel na: geluk!

<http://www.glieccentricidadaro.com/spettacoli/teatro-urbano/incomica/>

DUO MERONI ZAMBONI (Italië)

SCARED BAKERS

zondag 9 juli

16.30 – 17.15 uur

19.15 – 20.00 uur

Dorpsstraat (voorkant Sint-Martinuskerk)

Twee excentrieke bakkers met circusambities halen allerhande trucs uit met hun deeg. Door de hachelijke acrobatiek, het jongleren met bakkersgerei en de wolken van magische bakmeel, is het niet alleen het brood waar het publiek smakelijk om zal lachen. In de wereld van deze twee bakkers zijn er twee categorieën van mensen: zij die met hun handen in het deeg zitten.. en zij die met een pizza in het gezicht rondlopen.

<https://www.duomeronizamboni.com/>

MONSIEUR PIF (Frankrijk)

SAADIKH THE FAKIR

zondag 9 juli

15.15 – 16.05 uur

20.15 – 21.05 uur

Vredelaan (zijkant Sint-Martinuskerk)

Hij is een geweldige fakir en komt van het bekende Bombay Circus of The Sun.

Het inslikken van een sabel of het temmen van een spijkerplank... hij brengt het ingenieus en vooral spectaculair op zijn eigen manier.

<http://monsieurpif.com/>

E1NZ (Zwitserland)

LE BISTRO

zondag 9 juli

15.15 – 16.00 uur

19.15 – 20.00 uur

De Hekkelaar

Le Bistro is een oud, vergrijsd restaurant dat zijn beste tijd heeft gehad. Als hij op het punt staat het pand te sluiten, stuit een slechtgehumeurde ober op een extravagante dame. Vanaf dan wordt Le Bistro het speelterrein voor conflicten, excentriek artistiek spel en een flinke portie swing.

<https://www.e1nz.ch/le-bistro-1>

DOUBLE TAKE CINEMATIC CIRCUS (België)

JUMP CUT

zondag 9 juli

14.00 – 14.45 uur

20.15 – 21.00 uur

Tuin van de pastorie (Pastorijstraat)

Jump Cut duikt recht in de levens en de woonkamer van Summer en Raphael. Het publiek maakt van dichtbij mee hoe ze samenleven, wat ze doormaken, hoe ze erdoor komen... De voorstelling is doorspekt met symboliek, paradoxen en verwrongen verhoudingen, gecombineerd met de unieke taal van acrobatiek en cinematografie. Een sterk scenario in een innovatief decor.

<https://nl.doubletakecinematiccircus.com/>

CIE BALLTAZAR (België)

ORKEST BAZAR (mobiele act)

zondag 9 juli

15.00 – 15.30 uur – Dorpsstraat

17.30 – 18.00 uur – Guldensporenlaan

19.00 – 19.30 uur - Dorpsstraat

Een circusact met drie muzikanten. Of zijn het drie circusartiesten die musiceren? Life muziek met contrabas, piano, trompet, sax, klarinet, fluit, ukelele en percussie verweven met jongleren, acrobatiek, magie en veel meer.

<https://balltazar.be>

YGOR & IGOR (België)

DE FIETSENDE KLEINKUNSTBRIGADE

zondag 9 juli

15.30 – 16.00 uur – Dorpsstraat

18.00 – 18.30 uur – Dorpsstraat

20.00 – 20.30 uur – Guldensporenlaan

Op hun speciaal ontworpen muziekiets rijden Ygor & Igor (de ei zo na identieke tweeling uit Poperinge), ginnegappend en musicerend door het centrum van Houthalen. Af en toe houden ze halt om een korte show op te voeren. Daarbij brengen ze akoestische versies van bekende rocknummers uit de jaren zeventig en vrolijke meezingers. Gezelligheid van het bovenste schap.

<https://www.conge-paye.be/onze-acts/detail/ygor-igor>

CIRQUSTANCIA (België)

CIRQUE MAGIQUE

zondag 9 juli

16.00 – 16.50 uur – Dorpsstraat

17.30 – 18.20 uur – Dorpsstraat

19.00 – 19.50 uur – Guldensporenlaan

Heb je ooit al een rijdende circustent gezien? Nee? Dan is dit je kans. Cirque Magique brengt op een unieke wijze magische ervaringen tot bij jou. Een mix van gedachtenlezen, goochelarij en mentalisme. Laat je verwonderen in werelds kleinste (mobiele) circustent!

<https://www.cirqustancia.be/>

THEATER IRRWISCH (Oostenrijk)

GRANNIES

zondag 9 juli

15.30 – 16.00 uur – Dorpsstraat

17.00 – 17.30 uur – Dorpsstraat

19.30 – 20.00 uur – Dorpsstraat

Deze oude dametjes gedragen zich allesbehalve respectabel. De vergrijzing van onze maatschappij krijgt er een geheel nieuwe betekenis door. Grenzen van fatsoen worden met graagte overschreden. Maar met hun typische humor blijven ze gelukkig vooral heel grappig!

<http://www.irrwisch.at/en/shows-2/grannies/>

TOM, TOM & TOM (Nederland)

TOM, TOM & TOM

zondag 9 juli

16.00 – 16.30 uur – Guldensporenlaan

17.00 – 17.30 uur – Dorpsstraat

19.30 – 20.00 uur – Dorpsstraat

Ze zijn een ode aan de vitaliteit en de ouderdom en vieren het leven volop! Energiek en vol creatieve invallen bewegen ze zich tussen het publiek. Ze kruipen in lantaarnpalen, gaan los op reggaemuziek en komen in de meest onmogelijke situaties terecht.

<https://www.xlp.be/nl/de-artiesten/animatie-en-straattheater/7/tom-tom-tom/689/tom-tom-tom/690>

THEATER GUSTA (België)

VOGELEN

zondag 9 juli

15.00 – 15.30 uur – Dorpsstraat

16.45 – 17.15 uur – Guldensporenlaan

19.00 – 19.30 uur – Dorpsstraat

Een hilarische mobiele animatie. Reuzenkip Fabienne is op zoek naar de liefde. Op straat en tussen de mensen. James – de deftige dwerg op haar rug – is vooral op zoek naar publiek om de kunstjes

van Fabienne te tonen. Maar Fabienne is moeilijk onder controle te houden... Zeker als een haan in haar vizier komt!

<https://www.gusta.be/animatie/>

ALLES LOOPT OP ROLLETJES (België)

RETRO KERMIS

zondag 9 juli

Doorlopend tussen 14 en 20 uur – Vredelaan

Een retro draaimolen, een mobiele speelkamer, een tattoo on wheels... Er staat een complete KERMIS op ROLLETJES in onze Lachstraat voor kinderen!

En er is meer...

Kloppen met een grote hamer op de Kop van Jut, crea-activiteiten bij Knutsel-Frutsel, geflipte kapsels dankzij de Zotte Kapsters en kleurrijke kermissoeten bij de Glitter Grimeurs.

Amuseren was nog nooit zo gemakkelijk!

<https://www.alleslooptoprolletjes.be/>

LACHFESTIVAL

36^{ste} Editie
ZO 9 JULI 2023
14 – 21.00 UUR
HOUTHALEN-CENTRUM

Algemene informatie
+32 (0)11 49 20 00
lachfestival@houthalen-helchteren.be
www.lachfestival.be/pers
www.facebook.com/lachfestival

Contact
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
